

08.07.21 T/M 08.08.21
LANDGOED CALORAMA

KUNST
KLANK



WWW.KUNSTKLANK.NL

De
nieuwe

wereld

.....
MUZIEK | THEATER | DANS | KUNST

DE NIEUWE WERELD | BLOOS

Muziektheater 30, 31 juli en 1 augustus 2021

Mens, weet jij dat jij de enige soort bent uit het hele dierenrijk die kan blozen?

In een tijd waarin de wereld haast aaneengesloten wordt opgeschud en we constant geconfronteerd worden met elkaars lelijkste kanten, is de neiging om de hoop in de mensheid te verliezen groot. We lijken steeds verder van elkaar verwijderd te raken.

Vanuit een verlangen naar samenzijn en compassie ontstond BLOOS; een oproep om te durven blozen. Mensen die blozen laten merken dat ze geven om wat anderen van hen denken. Dat schept vertrouwen, waardoor we beter samen kunnen werken. En laat dit nu precies onze grootste troef zijn: verbinding maken met anderen.



In de muziektheatervoorstelling BLOOS duiken we in het leven van twee jonge vrouwen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene deelt ongefilteld haar gevoelens en emoties met de wereld, en de ander doet er alles aan om haar emoties te verbergen en niet te hoeven blozen. *Geïnspireerd door het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.*

Concept en uitvoering: Judith Boesen en Sterre Verschoor

Coaching: Anouk Beugels

Muziek: Judith Boesen, Sterre Verschoor en Pepijn van den Berg

KUNSTKLANK ORGANISATIE

Herma van Piekeren – Artistieke leiding

Martha Baalbergen – Zakelijke leiding

Sylvia van Stijn – Projectleiding



DE NIEUWE WERELD

Het zwarte hek van Calorama zwaait langzaam open en tussen de bomen verschijnt het Landgoed. Een oase van stilte midden in Noordwijk Binnen. De perfecte omgeving om een nieuwe wereld te creëren.

Wij leven in een tijd die vragen oproept. Willen wij terug naar het oude normaal of scheppen wij een nieuwe wereld? Welke ervaringen nemen wij mee uit de oude wereld en hoe geven wij deze een plaats in onze nieuwe werkelijkheid?

En wie nemen wij mee op onze reis? Mensen die we tot op heden over het hoofd zagen en niet hoorden? Wat kunnen we voor elkaar betekenen als musicus, theatermaker, danser, kunstenaar, maar bovenal als mens? Het is nu tijd om dromen waar te maken, elkaar opnieuw te ontmoeten en voorstellingen duurzaam te ontwikkelen in een nieuwe wereld.

Luisteren, kijken en zien!

Een warm welkom aan iedereen, namens team en bestuur,
Herma van Piekeren – Artistieke Leiding Stichting Kunstklank
Judith de Haas – Coördinator Kunstroute **DE NIEUWE WERELD**